



Medlemsblad

Nr 3 Årg. 20 (2011)

Bästa medlemmar

Vi har under den gångna våren kunnat glädja oss över en stor tillströmning av medlemmar till våra arrangemang.

Vid medlemsmötet i församlingshemmet i Svedala den 11:e april kom det över hundra medlemmar för att lyssna på Sune Brobeck när han berättade om den nedlagda järnvägen mellan Trelleborg och Lund.

Det blev lite trångt och det var nätt och jämnt att kaffet och doppet räckte till. Vi tycker dock att vi även i fortsättningen inte ska ha några föránmälningar till våra medlemsmöten, utan ber i förhand om överseende med att det då och då kan bli lite improviserat när det blir trångt i lokalen.



Vår naturvandring med Per Blomberg den 8:e maj, i samarbete med Svedala naturvårdsförening, samlade 23 personer, vilket kan sägas vara ett lagom antal för ett sådant arrangemang. Vi tackar Per för hans engagerande och kunniga friluftsföreläsningar och har beslutat att fortsätta med dessa vårliga utflykter som blivit något av en tradition.

Vårutflykten till Gavnö Slott fyllde två bussar. Tulpanerna var tyvärr så gott som utblommade, men å andra sidan stod rhododendronbusk-arna i sin färgaste blom. Lunchen på "Kro Karetmagerens Hus" var god, trots att det var fråga om "massutspisning".

Det blev en trevlig dag, allra helst som vädret blev så vackert, trots varningar om motsatsen.



Vädret på mölledagen den 3:e juli blev även det en öppen fråga. Molnen såg mörka ut och skyfallen den föregående natten ingav oss farhågor.

Men, det blev en någorlunda vacker dag, med endast en liten skur på eftermiddagen utan större följdverkningar, eftersom några av våra styrelsemedlemmar i all hast riggat upp ett tält under förmiddagen. Bengt Anderberg kunde också höras bättre, tack vare att vi fått låna en ljudanläggning av Skabersjö mölleförening.

Tyvärr blev det lite tekniska problem med att få snurr på kvarnvingarna, men kanske kan vi få ordning på detta till "öppen mölla" i september. Å andra sidan blev det en fin utställning av veterantraktorer runt kvarnen.



I möllarbostadens övervåning hade Karin Samuelson arrangerat en i högsta grad sevärd textiltställning.

Vi kunde också stolt förevisa en uppordnad "lolänga" med nykalkade innerväggar och föremålen prydligt ordnade och uppsatta. Vårt stora Tack till Lennart Olsson och Ingalill Morin för detta jättearbete.

Mölledagen är en stor "apparat" med många som förtjänar vårt Tack, bland dem folket i köket, "traktorgänget" och paret Andersson på Karindal för att de varje år upplåter sin mark för parkering.

Tack också till JanAnders Persson som fixade tipspromenaden.

Vinnarna blev följande:

Inga Åkesson, Trelleborg
Lisbeth Nilsson, Svedala
Ingmar Andersson, Oxie

Erik Anderberg, Svedala
Lisa Wallin, Svedala
Berit Nilsson, Svedala

HÖSTENS PROGRAM

Söndagen den 14:e augusti, klockan 14.00, arrangerar vi en minnesstund nedanför "vita huset" vid Bökebergsslätt, med anledning av att det i år är 50 år sedan Hjalmar Gullberg gick bort. Denne nationellt berömda diktare och ledamot i Svenska Akademin levde sina sista år i detta vackra hus vid Yddingen.

Författaren och bibliotekarien Bo Gentili håller ett utomhusföredrag med utgångspunkt från sin artikel om Gullberg i vår årsbok 2011. Dessutom läser hans hustru, Ebon Gentili, några dikter.

Samling utanför "vita huset" klockan 14.00. Den som så önskar kan medtaga egen picknickkorg. Parkeringsmöjligheter finnes vid Bökebergs Arena.

Ingen föranmälan. Arrangemanget är kostnadsfritt och även icke-medlemmar är välkomna.

Vi hoppas givetvis på vackert väder. Om så inte skulle bli fallet får vi ta vår tillflykt till det näraliggande "lidret".

Lördagen den 27:e augusti, klockan 09.00 till 16.00, är det "Veteran & motorloppismarknad" på Stortorget i Svedala, med "Finbils-parkering" längs Storgatan. Vår förening deltar med en liten fotoutställning.

Söndagen den 11:e september, klockan 13.00 till 14.30, har vi bokat in en guidad vandring i Landskrona. Under cirka en och en halv timme vandrar vi runt i centrala Landskrona där våra guider berättar om stadens kulturhistoria, gator och byggnader. Det är nog många som inte vet så värst mycket om denna medeltida stads historia.

Vi delas upp i två grupper om vardera 30 personer, som samtidigt vandrar runt, med en guide i varje. Deltagarantalet är således maximerat till 60 personer. Efter guidningen kan deltagarna under en

och en halv timme spendera sin tid på egen hand. På Citadellet är kaféet öppet och kanske finns där också någon utställning som är värd ett besök. Runt torget finns också ett antal kaféer. Man kan dessutom besöka Landskronas fina museum.

Vi har bokat en buss som avgår från Sporthallens parkering klockan 12.00 och klockan 16.00 anträder vi färden hem igen från Landskrona. Kostnaden per deltagare är 100 kronor, för buss och guidning. Arrangemanget sponsras av föreningen.

Förnamälan senast måndagen den 5:e september till Kjell Bergman, tel. 40 77 66, e-post: pigfoot@telia.com.

Lördagen den 17:e september, klockan 10.00 till 14.00, arrangerar vi en släktforskardag på församlingshemmet i Svedala. Såväl nybörjare som mera erfarna är välkomna. Denna del av vår verksamhet växer, vilket gläder oss, eftersom släktforskningen också är berikande för lokalhistorien.

Vidare information om detta kommer så småningom på vår hemsida: www.fsbb.se.

Det går också bra att ta kontakt med Göran Kleander, tel. 040 - 40 17 06, mobil 0708 - 56 14 32, eller JanAnders Persson, tel. 040 - 40 25 79, mobil 0703 - 01 33 33.

Tisdagen den 4:e oktober, klockan 19.15, gästas Svedala Föreläsningsförening av den välkände historieprofessorn och författaren Dick Harrison. Denna första föreläsning på höstsäsongen är ett samarrangemang med Föreningen Svedala-Barabygden.

Dick Harrison kommer att föreläsa om digerdöden, en katastrof som vi alla hört talas om, men som vi kanske inte vet så mycket om.

Digerdöden drabbade Sverige och Skåne år 1350 och är den största katastrof som någonsin drabbat vår del av världen. Föreläsningen handlar om denna katastrof och om hur människorna hanterade den. Hur dog folk? Vilka botemedel försökte man använda? Hur förklarade man denna katastrof? Vilka syndabockar sökte man efter?

Dick Harrison besitter inte endast stor kunskap, utan är också en engagerad och mycket uppskattad föreläsare, väl värd att lyssna på. Föreläsningen hålles i Pingstkyrkan, Sveagatan 12 i Svedala.

Inträdesavgiften är 40 kronor. Medlemskort kostar 200 kronor per termin och innefattar inträde till höstens åtta föreläsningar – ”ett erbjudande Du inte kan tacka nej till”.

Lördagen den 8:e oktober, klockan 14.00, besöker vi Bara härads hembygdsförening. Vi samlas vid Burlövs gamla kyrka. Intill denna ligger Burlövs gamla prästgård som sedan början av 1900-talet är hembygdsmuseum. Det är en helt fantastisk känsla att vandra runt i de gamla bostadsrummen, känna atmosfären och få känslan av att tiden stått stilla sedan 1700-talet.

Efter att ha besett prästgården dricker vi kaffe, varefter vi besöker kyrkan intill. Vi får kunnig och entusiastisk guidning av medlemmar i Bara härads hembygdsförening. Arrangemanget bör vara slut någon gång 16.00-16.30.

Vår förening betalar kaffe och inträde.

Deltagarantalet är begränsat till 55 personer. Förhandsanmälan till Göran Kleander, tel. 40 17 06, senast den 3:e oktober.

Försök till vägbeskrivning: Kommer man söderifrån, från Svedala, på Yttre Ringvägen E6/E20, tar man av vid Helenelunds trafikplats, skylt bl.a. ”Burlövs Center”. Efter avfarten, sväng höger och därefter första väg till vänster, då ser ni kyrkan.

Vill ni samåka så meddela detta vid anmälan.

Söndagen den 18:e oktober, klockan 13.00 till 16.00, är det ”öppen mölla” i Aggarp.

Om väder, vind och teknik tillåter snurrar kvarnvingarna medan vi har kaffeservering, ute eller inne, med hembakat kaffebröd. Ett ”litet farväl” till sommaren.

Måndagen den 7:e november, klockan 19.00, arrangerar vi ett medlemsmöte i församlingshemmet i Svedala. JanAnders Persson och Kjell Bergman kommer då att visa bilder från Sture Falheds fotodonation, med tonvikt på 1940-talet. I vår uppordning och katalogisering av denna samling har vi nu kommit fram till Sture Falheds egna bilder efter det att han övertog ateljén. Han arbetade dock inte endast i ateljén, utan begav sig också ut på olika platser i Svedala med sin kamera. Det är intressanta bilder från Svedala för drygt 60 år sedan.

Föreningen bjuder på kaffe.

Den första advent, söndagen den 27:e november, är det julmarknad i Svedala. Då har vi också vår traditionsenliga bokförsäljning på kommunhusets gård. Det är då som vi mera officiellt presenterar vår årsbok för 2011. Enligt vedertagen praxis har vi distribuerat denna till våra medlemmar dessförinnan.

Arbetsdagar vid Aggarps kvarn under hösten

Torsdagen den 25:e augusti, klockan 17.00

Torsdagen den 8:e september, klockan 17.00

Torsdagen den 22:e september, klockan 17.00

Lördagen den 1:e oktober, klockan 10.00

Lördagen den 15:e oktober, klockan 10.00

Som alltid vill vi påminna att alla medlemmar är välkomna. Vid varje tillfälle håller vi på några timmar, varefter vi avslutar med en gemensam kaffestund. Det krävs inga speciella färdigheter för att delta. Förutom att vi får utträttat lite "ditten och datten" så har vi också väldigt trevligt tillsammans.

Väl mött
Styrelsen

Styrelsens nuvarande sammansättning

Ordförande	Kjell Bergman	040-407766
V. ordförande	Nils-Åke Åkesson	040-403166
Sekreterare	Richard Bern	040-401213
Kassör	Göran Kleander	040-401706
Ledamot	Kerstin Knutsson	040-401765
Ledamot	Lennart Olsson	0410-28177
Ledamot	Mats Olsson	040-402629
Ledamot	JanAnders Persson	040-402579
Ledamot	Pierre Winge	040-294944
Ersättare	Marie Hörling	040-404110
Ersättare	Lena Gummesson	070-2809336

Föreningen Svedala-Barabygden
c/o Kjell Bergman
Malmövägen 20
233 39 Svedala

Föreningens bankgironummer är:
478-6240
E-post: info@fsbb.se
Hemsida: www.fsbb.se